

Nieuw boek van Ferdinand Borger:

HEMELSE OORDEN



Op zoek naar verbinding...

“Ik wist niet precies waarom ik deze reizen ging ondernemen. Natuurlijk: het was nieuwsgierigheid, ik wilde weten hoe het was om in kloosters te verblijven of aan te schuiven in een nieuwerwetse retraite-boerderij, maar een helder inzicht in mijn reismotief kreeg ik aangereikt in het eerste klooster dat ik bezocht. Geconfronteerd met het verval van de monastieke traditie stond het mij ineens duidelijk voor ogen: ik stond voor een keuze. Ik kon cynisch worden over neergang van christendom en kerk, me terugtrekken en toeschouwer-op-afstand worden, of ik kon op zoek gaan naar wat mij verbindt aan land, geloof, taal en cultuur. Ik besloot het laatste te doen, reisde van Zuid-Spanje tot West-Schotland langs tien spirituele pleisterplaatsen op zoek naar het tegoed van mijn traditie en geschiedenis. En af en toe was het zaak om onderweg alles achter te laten wat ik doelloos meesjouwde....”

...een reis- lees- en gespreksboek.

Jezelf een vraag stellen en op reis gaan is de basis voor 'Hemelse Oorden'. Het boek laat zich prima individueel lezen, maar is ook een goede basis voor een retraitswandeling. Bij deze wandeling worden deelnemers twee aan twee op pad gestuurd om aan de hand van twee vragen op zoek te gaan naar wat hen inspireert en drijft. De wandeling biedt de mogelijkheid onbekende mensen met elkaar in contact te brengen, maar ook om nieuw elan en inzichten aan te boren bij mensen die reeds langer met elkaar optrekken - bij uitstek geschikt dus voor kerkelijke gemeenten en organisaties met een levensbeschouwelijke grondslag. De wandeling kan worden afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Een andere mogelijkheid om kennis te maken met het boek is door de schrijver uit te nodigen voor een presentatiemiddag of -avond.

"Ferdinand heeft een vaardige hand van schrijven, zozeer dat het boek eigenlijk veel meer biedt, dan je op het eerste gezicht bij een reisgids zou vermoeden. Natuurlijk krijg je beschrijvingen van route en stad en pleisterplaats, van de gastheren en -vrouwen en van de andere trekkersgasten. Maar Ferdinand laat je ook kennis maken met zijn eigen zoeken en vragen, waardoor het boek hoogst persoonlijke waarnemingen prijsgeeft van eigen binnenwereld, van eigen geloof en twijfel. Het geheel wordt her en der afgewisseld met nu eens cultuurkritische stukjes en dan weer heldere theologische inzichten."

(Gerhard Scholte, Kerk in de Stad nr.283)

Boekhandel

Hemelse oorden is uitgegeven bij uitgeverij Meinema en verkrijgbaar in de boekhandel voor € 19,90. ISBN 9789021142548

Info

Voor meer informatie over mogelijkheden retraitswandeling en/of boekpresentatie: www.tradere.nl 020 3651445 of 06 21660348

